



Voorburg Verwondert

INGANG
PARKLAAN

PODIUM

KLIK OP DE LOCATIECIJFERS VOOR MEER INFORMATIE

Feinier van Rijkel



Wizard of Oz
Welkom op Landgoed
Voorburg



Wees waanzinnig

De in 1883 overleden
Annetje wordt in het licht gezet.
Jeanne van Diessen schreef er
een mooi gedicht bij en leest
voor uit eigen werk.

Installatie: Marianne
van Heeswijk

www.villavanheeswijk.nl



Theaterkoor

Tot en Met verwondert

Met een vleugje uit 1900

Het koor loopt en zingt
tussen de kapel en de
begraafplaats



Expositie beelden in steen

De beelden zijn gemaakt door cursisten van Anders Bezig Zijn o.l.v. Joke Dirks tijdens de wekelijkse lessen in de Weverij op Park Voorburg. Wij zagen, boren, hakken, raspen en vijlen de ruwe stenen in de goede vorm, waarna nog geschuurd en gepolijst wordt.

Prachtige beelden van verschillende steensoorten zijn het resultaat dat we hier tonen.



Lijdensweg

Leven met een psychiatrische kwetsbaarheid brengt vaak diep lijden met zich mee. Herkenbaar is daarbij het lijden van Christus, uitgedrukt in deze 14 staties gemaakt door cliënten.



**Schilderwerk
van Toos Bogaars**

Acryl op doek



De optelsom

Arjen Konstrukto den Boer

Kritisch werk over consumptie-
gedrag en de impact op
het klimaat in de
Rebushalte

www.sponsstudio.nl



Tapijt voor Vrede
www.tapijtvoorvrede.nl



De was doen
Heden ontmoet
verleden



Willem van der Wal

In de achtertuin zijn
sculpturen van hardsteen
en hout te bewonderen.

www.willemvdwal.nl



Avé Maria

Een muzikale ode
aan Maria



Boswijk breit

Laat je verrassen door
de bewoners van Boswijk,
geniet van een kopje koffie
bij hun versierde bomen.



Mijmer met mij mee

Verhalenverteller Ton van Rooij
mijmert over zijn verleden en
toekomst aan de hand van poëzie
en verhalen van o.a. Willem Wilmink,
Annie M.G. Schmidt en Jan Arends.



Expositie schilderkunst

Twee bewoners van
wooncentrum Magnolia
tonen hun kunsten
op canvas.



Aarde en Water

Theaterwerkplaats Novalis

Wij dansen met onze voeten
op de aarde en onze stem
klinkt over het water.

De muziek ondersteunt onze
bewegingen en woorden.



Zing je vrij - zing je blij

Een korte interactieve
kennismaking met
stembevrijding door
Brigitte Ubachs

Ontdek het Labyrint van Vught



Maak kennis met dit 2-jarig community-art project. Vanuit verwondering luisteren kunstenaars Judith Abels en gesprekspartner Jente Lens naar wat mensen beweegt. De verhalen worden vertaald naar mini-ontwerpen en later gebundeld in een groot textiel kunstwerk in labyrintvorm. De verbinding ontstaat door samen te creëren en elkaars verhalen te delen. Iedereen is welkom in de labyrint-van-Vught-camper.



Terugblik naar het verleden

De historie van
Voorburg
verbeeldt



Huis vol herinnering

Welk lijntje heb jij met je voorouders? Je bent van harte welkom om te komen luisteren, kijken, schrijven en tekenen.
Leve de lijntjes!



Sta even stil

Wat willen de doeken jou vertellen? Sta even stil, kijk en luister naar de verf. Droom even weg en ga op reis in jezelf

Doeken 200 x 100 mixed media op linnen. Doeken 80 x 80 olieverf op linnen



Dieren, Stillebens en Landschappen

Marion de Koning schildert
zowel met acryl als met
olieverf op doek.



Kijkdozen

Kunstenaars
Living Museum



Living Museum opent de deuren

Ontmoet de kunstenaars
van het Living
Museum



**Presentatie
Kunstcommissie
Reinier van Arkel**

Bewonder de kunst-
werken van 'onze'
kunstenaars



**Kinderen tonen
hun kunsten**
Kunstproject scholieren
Zuiderbos



Wandelen met gids

Een uur durende wandeling
vol verwondering onder
begeleiding van
Tanny



Een gedeelde wereld

Een fotografie project van Eline Burmanje dat de unieke en bijzondere band tussen mens en dier vastlegt, waarbij de foto's de gemeenschappelijke omgeving en de onderlinge afhankelijkheid benadrukken.

www.elineburmanje.com



Huis

Een keramiek dorp
ontworpen en gemaakt
door deelnemers van
het WerkHuis



Mary's blues

Werken in het blauw van
Lea Adriaans



Colorfull spring

Kleurrijke abstracte
schilderijen gemaakt
door Joost Stolker



Samen

ABZ werkt
in klei



Andrea Ossenblok

houtskooltekeningen
en fotografie

Programmering Plein



12.00 uur – 13.00 uur	muziek uit luidspreker
13.00 uur – 13.35 uur	Ja zuster – nee zuster
13.45 uur – 14.00 uur	Karin van Haandel en Emiel Dillo
14. 10 uur – 14.40 uur	Laidback band
14.50 uur – 15.20 uur	Zigeunerorkest Palotas
15.30 uur – 16.00 uur	Laidback band
16.10 uur – 16.40 uur	Zigeunerorkest Palotas

Onder de watertoren in nabijheid van het plein start om 13.00 uur en 15.00 uur een uur durende wandeling vol verwondering onder begeleiding van Tanny van de Ven.

Arjen den Boer geeft korte performances bij de Rebushalte langs de route

Theaterwerkplaats Novalis treedt op langs de route en verhalenverteller Ton van Rooij mijmert over zijn verleden en toekomst aan de hand van poëzie en verhalen